



Hey lieve familie,

Het is heerlijk lente en het is bijna Pasen

We kunnen fysiek niet samenkomen, maar we kunnen wel verbinden hè

Wat dachten jullie van een digitaal paasfeest ?

Nu iedereen van huis uit werkt en zelfs deze 2 digitale dinosaurussen intussen zoommeetings kunnen organiseren en meevolgen dachten we zo : zullen we een aperitiefje online nemen ?

Elkaar eens zien en een klapke doen ?

Daar zijn intussen allerlei virtuele tools voor (praatbox en wat weet ik al)

Ik las zelfs dat een virtueel pintje gaan drinken in een virtuele overpoort in gent tot de mogelijkheden behoort : Daan iets voor ons ?

Of een virtuele kappersbeurt met Benthe ?

Of een virtuele roeiwedstrijd met Sarah ? virtuele voetbal met Daan ?

Of een karaoke met peter Frank ?

Een boombadansje met Martha en Emma ?

Een paasorenfestival ?

Ik zeg maar wat

Ik zou het heel fijn vinden om op de 1 of andere manier in grote of kleine groepjes elkaar op paasmaandag te ontmoeten

Wie wil me uitnodigen voor iets ? Ik ben in voor alles maar heb geen verstand van iets
digitaals te initiëren

Rob en ik hebben ook enkel pc's, GEEN smartphones (dus smartphone apps lukken niet)

Kom maar op met de leuke ideeën !!!

Intussen is de paashaas hier al geweest, dat was nog in de precoronatijd

Dit zouden we in de tuin in Mariakerke hebben gevonden maandag

De mooiste mandjes waren natuurlijk voor Martha en Emma bedoeld 😊





Dat ben ik intussen gaan afgeven op de zetel van de verpleging van het witgeel kruis in mijn straat, bij de burens die onze boodschappen doen,

en bij onze afrikaanse allenstaande buurvrouw met 2 kindjes die het echt niet breed heeft

Alleen de chocoladekunstwerkjes die ik gemaakt had op de workshop met Benthe en tantan hou ik bij voor jullie, want die had ik speciaal voor jullie versierd

Kijk maar eens wat een prachtstukjes!







Daan, de paashaas met het voetbalrugnummer is speciaal voor jou.



De witte chocolade is speciaal voor jou, Sarah, omdat je er niet bij kon zijn
Wanneer we elkaar weer live mogen zien kom ik ze afgeven
Want ja, Sarah, onze home chocoladeworkshop kan ook niet doorgaan voor nu hè
Te jammer, ik had ernaar uitgekeken
Uitgesteld, maar niet verloren hoor!

Tantan en papa Stef : voor jullie als gastvrouw en -heer was dit schattige koppeltje bedoeld



en voor de serviettenverzameling van tantan deze



en voor op jullie paastafel heb ik maanden geleden dit gemaakt : tafelbloempotjes van gerecycleerde jeansbroekpijpen

Er horen paasbloemetjes in, maar daar geraak ik nu niet aan, dus hebben de half verlebberde modellekes in onze tuin model moeten staan



Dat hebben jullie dus allemaal nog te goed!
Komt eraan wanneer we weer uit ons kot mogen

En wat ik jullie ook niet kan onthouden, gezien jullie dit live moeten missen voor nu, is mijn paastenuetje dat ik speciaal heb ontworpen en eigenhandig genaaid
Kijk, zo ben ik toch ook een beetje bij jullie



Laat de paasvoorstellen maar komen !

Hopelijk ontmoeten we elkaar vanuit ons kot maandag

Veel liefs van tante Linda en ook van

